

Have a little faith in me

Vorige week was Rick hier. Voor diegenen die ons niet kennen, dat is mijn man 😊.

En vandaag aan mij het voorrecht om een stukje van mijn leven met God met jullie te delen. Ik zal niet, net als Rick vragen wie er nog weet waar het vorige week over ging, tenzij er iemand nu direct wil reageren?? Jullie hebben natuurlijk extra goed opgelet na zijn feitenvraag over hoeveel er voorbereid wordt elke week en hoe weinig daar over het algemeen van blijft hangen. En ja, ik doe daar ook aan mee. Zelden luister ik een preek terug. Tenzij ik buiten de deur spreek. En nu mocht ik naar Rick luisteren. Weet u wat grappig was, ik hoorde zijn passie door de opname heen! Passie, niet om te overtuigen, want dat doet de heilige geest, maar passie om de dingen die hij leert met jullie te delen. En dat wil ik vandaag ook doen.

Omdat hij het al uitgebreid met jullie heeft gehad over Romeinen 8: geroepen, gerechtvaardigd en geheiligd ga ik dat niet herhalen, hoewel ik even in de verleiding kwam na zijn opmerking over hoe vaak Jezus bijvoorbeeld drie keer dingen herhaald. Maar goed, ik geloof dat ik voor vandaag iets anders mag doen.

Wie kent de TED talks van Breneé Brown? De kracht van kwetsbaarheid?

Het lijkt een tegenstelling: kracht in kwetsbaarheid.... He, dat lijkt wel een bijbeltekst: als ik zwak ben is God sterk!! Maar wij zijn aan het leren dat het goed is om alles in het licht te brengen. Kiezen voor kwetsbaarheid, dat is met Jezus kiezen voor de weg omlaag, voor nederigheid en dienstbaarheid; kiezen voor het zien van de eigen kwetsbaarheid en voor de kwetsbaarheid van anderen. Niet een weg omlaag als in: jezelf als voetveeg of niksnut wegzetten. Maar wel als in hoe Jezus ons is voorgegaan in die keuze, hij verliet de hemel en kwam als mens naar ons toe, kwetsbaar, als een pasgeboren baby.

Rick haalde eens een gedicht aan dat ik nu graag met jullie wil delen hierover, het heet Zondagmorgen van Ida Gerhardt:

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan.
Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Dat we in onze kwetsbaarheid ontdekken dat het licht begint te wandelen en de dingen aanraakt, heel voorzichtig, heel liefdevol, heel nieuw...

Maar ook heel kwetsbaar, als het donker is en een lichtstraal heel voorzichtig dingen aanraakt, heel liefdevol en heel nieuw. Gods goedheid, zijn liefde, zijn licht is elke dag weer nieuw. Elke dag!

Ida eindigt met: de dag waarop de arbeid rust. In deze 24uurs economie kennen we dat steeds minder. Ik vind het grappig om in een blad als Flow te lezen hoe onthaasten in deze veranderde wereld van ons vraagt om ons brein opnieuw te trainen; of, misschien zoals Paulus zegt: wordt vernieuwd in je denken. En dat vergt blijkbaar training!! U kent hem wel: het is een reis geen race!! Of: de kracht van herhaling. Hoe waar is dat ook om kwetsbaarheid te trainen.

2 Kor 3: 17, 18 HSV De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

De bedekking is weg. En waar de Geest is, is vrijheid! Maar ook hier geldt kwetsbaarheid: eerlijk in de spiegel kijken, eerlijk alles in het licht brengen en eerlijk ontdekken wat Zijn waarheid is ten opzichte van alle opgelegde of fout geleerde voor waarheid aangenomen zaken. De waarheid is dat we mogen leven uit genade. Dat dat niet maar gewoon lekker makkelijk is omdat alles al vergeven is, maar leven vanuit de eerlijke reflectie dat dat waar God zijn licht over mag schijnen, zichtbaar mag worden. En in Zijn licht zien wij uiteindelijk HET licht.

Een ernstige beperking hierin is ons onderlinge meten – het oordeel dat we zo snel vormen over mensen of omstandigheden. Jezus die niet alleen ons licht wil zijn; Jezus die niet alleen HET woord is, het begin van alles, Jezus, die zich heeft uitgegoten voor jou en mij, Jezus, die heel dicht bij wil komen en blijven. Jezus die tegen jou zegt: mijn dochter, mijn zoon; je bent van mij en laat niemand je iets anders voorliegen.

Het thema voor vandaag is vertrouwen, een klein beetje, have a little faith...

Waar luister je naar? De duivel wordt in de bijbel omschreven als de aanklager. En het is makkelijker dan je denkt om zijn worden van dood en rampspoed ons van onze vrede en zegen te laten beroven.

Jesaja 55:8-9 HSV zegt 8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Openbaringen 12:10 NBV Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht.

Een goede vraag om jezelf te stellen is: waar luister ik naar? Zijn het klachten of aanklachten? Of luister ik naar de Trooster? De duivel is overwonnen en wij hebben de autoriteit gekregen om hem het zwijgen op te leggen. En daar komt nog bij, of staat tegenover dat Jezus zegt: De woorden die ik spreek zijn Geest EN leven!

En ik bedoel het niet zomaar makkelijk hoor. Een aantal weken geleden had ik de zangdienst en dan kies ik niet onbewust ook voor Psalm 13! Soms zijn er hele moeilijke omstandigheden of ellende. En de duivel zal niet stil zitten om je daar te houden en continu op te wijzen. Maar David, in zijn verdriet in onzekerheid roept het toch uit naar God: maar TOCH vertrouw ik op U!

En psalm 138: 2-3 zegt: mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam. 3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. NBV

Daar zit veel antwoord in. En het is niet per sé een makkelijk antwoord. Er staat niet toen ik u aanriep hebt u geantwoord en alles was weer koek en ei, alles voelde weer goed; was ik weer vrolijk, voelde ik mij weer toppie. Nee de nadruk ligt net even anders, niet bij mij maar bij God: U hebt geantwoord en U hebt mij bemoedigd en gesterkt.

Wat zou God zeggen tegen mensen zoals ik die zich voortdurend zorgen maken dat ze het zullen verpesten? Die voortdurend struikelen over hun eigen meetlat en daar zelden aan voldoen. En de droeve waarheid is dat die meetlat uiteindelijk ook vaak voor een ander wordt gebruikt, ook al wil je dat niet. God zegt waarschijnlijk niet voor niets: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Om je steeds, als jij dat wilt, een eerlijke spiegel voor te houden, zodat je je steeds kunt afvragen, is dat wat ik denk, doe of vind in overeenstemming met wat de Vader denkt, doet of vindt? Heeft hij ook een meetlat of wordt Hij door iets anders gemotiveerd?

Van de zomer las ik het volgende: Een jongentje van een jaar of 10 was bezig met een honkbalwedstrijd en hij was de werper. En meteen in het begin stonden de 3 honken vol. En hij gaf het op. Zij moeder nam hem apart en hij zei: mam ik heb het voor iedereen verpest. Het kwam allemaal op mij neer en ik heb gefaald. En zijn moeder zei: Jongen, luister, ga terug en geef alles wat je hebt met werpen. Als jullie winnen? Top! En als jullie verliezen, dan neem ik jou en je team mee naar McDonald na de wedstrijd. Dat verbaasde de jongen. Echt? Zelfs als ik het verpest? Ja, je bent geliefd en beschermd hoe dan ook.

Filippenzen 3:8b-9 opdat ik Christus mag winnen, 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;

Je bent geliefd en beschermd, hoe dan ook.

Je bent geliefd en beschermd, hoe dan ook. Niet door je eigen meetlat, je eigen rechtvaardigheid, of misschien zelfs wel zelfrechtvaardiging, maar door de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. De meetlat van God die zegt: ik heb jouw onvoorwaardelijk lief! Je bent prachtig, uniek; al zeg ik het zelf: ik heb je mooi gemaakt! En IN Jezus, in wie Hij is en wat Hij gedaan heeft zijn wij gerechtvaardigd. En aan of met die rechtvaardigheid wil ik mij verbinden, door het geloof.

Have a little faith.... Ik heb wel een van die periodes dat het allemaal niet zo lekker gaat. Het volume van Radio aanklacht staat op 10 en kleurt alles grauwer. Zelfs als de zon schijnt.... Het bemoedigende is wel dat ik nu kan zeggen dat, zelfs als ik niet op de bergtoppen loopt God niet ver weg is. Hij is er, Hij spreekt en Hij is te vertrouwen; ik voel het alleen niet zo. Dat is nog wel eens een worsteling en ik app dan ook wel eens hier of daar met een vraag om gebed en balans.

Laatst kreeg ik een berichtje met de opmerking dat de Hemelse Vader dit voor mij aan het zingen was:

Heb een beetje vertrouwen, een beetje geloof in mij.....

Als de weg donker wordt en je het niet langer ziet
Laat mijn liefde dan een klein lichtje voor je zijn lieverd
En heb een beetje vertrouwen in mij
Als je alleen kunt geloven in de tranen die je huilt
Strek ik deze liefdevolle armen naar jou uit,
Als je een beetje geloof in mij hebt

Heb een beetje vertrouwen, een beetje geloof in mij.....

Als het verborgen deel van je hart zich niet makkelijk kan uitspreken
Help ik me met een gefluisterde start
Als je een beetje vertrouwen in mij hebt
En als je met je rug tegen de muur staat
Kijk om en je zal zien
Ik zal je opvangen, ik zal je vangen als je valt
Dus heb een beetje geloof in mij

Heb een beetje vertrouwen, een beetje geloof in mij.....

Heeft hij ook een meetlat of wordt Hij door iets anders gemotiveerd? Durf ik te geloven en te vertrouwen in Zijn onvoorwaardelijke liefde?

Jullie hebben misschien wel eens dat filmpje gezien over het verschil tussen een mannenbrein en een vrouwenbrein. Nu weet ik dat je niet moet generaliseren, maar dit op psychologie gebaseerd onderzoek zal toch wel een kern van waarheid bevatten. Het hoofd van een vrouw stopt eigenlijk nooit met denken. Laatst zag ik op facebook voorbij komen hoe je in een aantal stappen je hoofd leeg kan maken (voor mannen én vrouwen 😊). Maar dat helpt je niet om je verborgen hart te delen, of jezelf uit te leggen aan een ander, de kwetsbaarheid te kiezen. Kon je maar je hoofd los te schroeven en even naast je neer te leggen en te genieten van de leegte.

Wat we wel kunnen doen is alles met God delen, ook of misschien wel juist alle verborgen dingen. En dat als uitgangspunt nemen voor de kwetsbaarheid. Want daar zijn we in staat de fluisterende start te horen. Hij is erbij en Hij belooft dat Hij ons zal opvangen als we (denken te) vallen.

Er ligt een constante uitnodiging voor ons klaar, altijd, om in het licht te stappen, de uitgestoken hand aan te nemen. Of we nu met onze rug tegen een muur staan en het niet meer zien zitten, of bovenop de bergtop overweldigd door het uitzicht om ons heen kunnen kijken. De Vader vraagt: heb een beetje geloof, een beetje vertrouwen; Ik ben er altijd bij, ik wil er altijd zijn! Ik wil alles met je delen; je steeds influisteren wat ik denk en je geven wat je nodig hebt.

Hooglied 2: de stem van mijn liefste

8 De stem van mijn Liefste!

Zie, daar komt Hij,

springend over de bergen,

huppelend over de heuvels.

<https://www.youtube.com/watch?v=zyIR4N5EFt8>